

# Vertrouwen op God in de coronacrisis?!

*Je zult er al veel over hebben gehoord: de coronacrisis. De epidemie die begon in China breidde zich snel uit over heel de wereld. Inmiddels zijn er ook in Nederland al veel mensen ziek geworden. Onze overheid doet er alles aan om de situatie te beheersen. Het gaat om maatregelen die ons dagelijks leven en ons kerkelijk leven raken. Je zult het waarschijnlijk al hebben gemerkt. Scholen zijn dicht. Bij kerkdiensten mogen niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn. Ook onze catechisaties zijn vervallen. De coronacrisis is het gesprek van de dag. Bij veel mensen roept het angst en onzekerheid op. Hoe zal dit verder gaan? Krijg ik het virus ook? Zullen er veel mensen door overlijden? Hoe moeten we hier als christenen mee omgaan? Misschien heb jij deze vragen ook. Omdat de catechisaties zijn vervallen kunnen we er helaas niet tijdens de catechisatie op ingaan. Daarom sturen wij jullie deze lesbrief toe, die je zelf kunt lezen en met iemand uit je naaste omgeving kunt bespreken: familie, een vriend(in), etc.*

## INLEIDENDE VRAGEN :

1. Ben jij bang dat je met het virus besmet zult raken? Waarom wel/niet?
2. Wat vind je van de maatregelen die in ons land zijn genomen om corona tegen te gaan?
3. Hoe ga je zelf om met de maatregelen die genomen zijn?

## LEZEN :      **PSALM 91**

### **'God is mijn Toevlucht en Burg'**

Gevaar kan ons zomaar overkomen. Ons leven kan zomaar ernstig bedreigd worden. Door menselijk geweld, maar ook door ziekte. Dat merken we nu duidelijk, nu steeds meer mensen (erg) ziek worden door het coronavirus. Veel mensen worden weer beter, maar er zijn ook mensen die er door in het ziekenhuis terechtkomen of er aan overlijden. Plotseling gevaar, zoals een erge ziekte, de anonieme psalmdichter van Psalm 91, waarschijnlijk koning David, is zich er van bewust dat hem dit zomaar kan overkomen. Maar wat hem ook zal overkomen, hij heeft geen reden om bang te zijn. Waarom dan niet? Hij belijdt God als Zijn Toevlucht en Schuilplaats. Hij vertrouwt op God, Zijn God. De HEERE is de Beschermers van iedereen die op Hem vertrouwt.

De psalmdichter heeft ook alle reden om op God, de HEERE, te vertrouwen. De HEERE redt uit de gevaren van verraderlijke valstrikken en verderf, zoals het net van de vogelvanger en de niemand ontziende pestepidemieën. Gods bescherming is als overdekkende veren en beschermende

vleugels over iedereen die op Hem vertrouwt. Als je onder de vleugels van de Almachtige je veiligheid zoekt, wordt je door het schild van Zijn trouw omringd.

### **Vertrouwen op God in ziekten en rampen: een bevel en een belofte**

In vers 5 staat: 'U zult niet vrezen voor de schrik van de nacht, voor de pijl die overdag vliegt, voor pest en ziekte die rondwaren en voor verderf in de middag. 'U zult niet vrezen'. Dat is enerzijds een belofte van God. 'Je zult niet vrezen, omdat de HEERE je beschermt'. Anderzijds is het ook een gebod. God vraagt van ons dat wij ziekte en gevaar niet vrezen. Hierin verwacht Hij van ons gehoorzaamheid. Onder de bescherming van God ben je als gelovige veilig, terwijl de goddeloze vergelding zal ontvangen, staat in vers 8.

In vers 9 herhaalt de psalmdichter zijn belijdenis. God is Zijn Toevlucht. God behoedt hem in kwaad en onheil. De HEERE biedt je Zijn bescherming aan, vertrouw daarop. Hij geeft Zijn boden, Zijn engelen, bevel om je te beschermen op al je levenswegen. Als je je bescherming van Hem verwacht, zul je bovennatuurlijke

bescherming van Hem ontvangen, welk gevaar er ook op je afkomt. Wanneer je de HEERE liefhebt, mag je er zeker van Zijn dat Hij je uitredden wil en zal. Als je Zijn naam aanroept in gebed, mag je weten dat Hij je gebed zal horen. Want de HEERE belooft je Zijn bescherming, Zijn hulp in nood en tijden van crisis. Zo is het ook God Zelf, die in deze corona-crisis Zijn kerk bewaart en beschermt.

#### *Gaat het coronavirus christenen voorbij?*

Betekent dat dan dat wij niet met het coronavirus besmet zullen worden? Wij kunnen het ook krijgen. Het kan heel goed zijn dat het onze deur niet voorbij gaat. Deze psalm laat ons zien dat wij met allerlei vormen van gevaar, ziekte en tegenspoed te maken kunnen krijgen, ook als christenen. Maar als christen heb je geen reden om te vrezen, want God staat er met Zijn bescherming boven. Hij is ALMACHTIG! Onze Nederlandse overheid probeert de situatie in Nederland beheersbaar te houden, zo zei de minister-president in zijn toespraak, maar voor onze God zal het geen moment onbeheersbaar zijn. Hij staat er boven. Hij heeft alles in Zijn hand.

#### KERNPUNTEN:

- *God belooft je in rampen en ziekte Zijn bescherming.*
- *God vraagt van je dat je daarin vertrouwt op Hem.*
- *Ziekten, zoals het coronavirus, zijn gevolgen van de zondeval.*
- *Epidemieën en rampen roepen ons op tot bekering tot God en verootmoediging voor Hem.*

#### *Ziekten en epidemieën, waarom?*

Als God er boven staat, waarom helpt Hij het coronavirus dan niet meteen de wereld uit? God staat er boven. Dat is zeker. Na de zondeval zijn ook ziekten en rampen in de wereld gekomen. We kunnen dus niet God als schuldige aanwijzen voor feit dat er rampen en ziekten zijn. Die schuld ligt bij onszelf, omdat wij tegen God hebben gezondigd. De HEERE kan ziekten en rampen, dus ook het coronavirus wel ten goede gebruiken. Dat het coronavirus in ons land en vele andere landen rondgaat is voor ons reden om ons klein te maken voor God, om onze zonde voor God te belijden en ons te bekeren tot Hem. Zo gaat er vanuit rampen en ziekten een roepstem van God uit om ons te bekeren tot Hem. Door deze epidemie in ons land worden wij ons er van bewust dat wij niet zelf overal controle over hebben, dat wij niet van onszelf afhankelijk zijn. De HEERE laat ons hiermee voelen dat ook onze medische wetenschap niet almachtig is en overal een oplossing voor heeft. Onze HEERE, daarentegen, is wél almachtig. Nu het coronavirus zelfs al in onze omgeving rondwaart, merken wij dat wij kwetsbare mensen zijn en dat wij met alle techniek waarover wij bezitten onszelf het eeuwige leven niet kunnen geven. Het eeuwige leven kan alleen God je geven. En Hij wil het je geven. Hoe dan? Jezus zegt: *'die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven'*. (Joh. 6,47).

#### VRAGEN:

1. Wat heb je voor jezelf van deze psalm geleerd?
2. Hoe moet je als christen met de corona-crisis omgaan?
3. Wat vind je van de manier waarop de kerk(en) met de corona-crisis omgaan?
4. Stelling: als je gelooft in de God die je beschermt, ga je niet hamsteren.
5. God gebruikt ziekte en epidemieën ten goede. Wat houdt *'ten goede'* dan in?
6. Zie je de corona-crisis als oordeel van God? Waarom wel/niet?

Mocht je vragen hebben, schroom niet om ons te bellen of te mailen:

A. Mourik, 06-54716193  
G.M. Bosker, 06-30386520